

Opgericht 12 maart 1979
Aangesloten bij N.T.F.U.

40e jaargang nr 4
Mei 2019



Zaterdag 4 mei 2019
Duinrandtocht – 8.00 uur
Korte/lange – 90 / 145 km
Zaterdag 11 mei 2019
Jubileumviering
Zaterdag 18 mei 2019
Voorjaarsklassieker – 7.30 uur
Korte tocht – 110 km – 8.00 uur



TOERCLUB

Alcmaria Victrix

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!

40^e Jaargang nr 4, mei 2019

Erelid: W. Leenburg

Het Bestuur:

VOORZITTER	SECRETARIAAT	PENNINGMEESTER
Hans Bos Justus van Effenstraat 62 1813 KW Alkmaar 072-5400648 j.hansbos@live.nl	Robert Makkus L. Couperusstraat 38 1822 LD Alkmaar robertmakkus@gmail.com	Peter Does Frans Mentonstraat 36 1816 HM Alkmaar 072-5116683 loepet@upcmail.nl

Toercommissie : Sander Meijer / Robert Makkus

Clubhuis : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222

Bank : RABO bank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85

Website / Email : www.tcav.nl / tcav.bestuur@gmail.com

Webbeheerder : Sander Meijer

Lief en Leed : Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel.nr: 072-5092746.

Redactie : Jack Narold , tel.nr 06-31780394

Ledenadministratie : tel.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com

Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website en stuur deze dan naar Sander Meijer van de ledenadministratie.

Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadministratie voor 31 december iedere jaargang.

Lid worden?
Bel de leden-
administratie
06-14898935

Kopy maand mei inleveren voor 20 april 2019

Inleveradres Kopie:

Jack Narold, Rottumstraat 4, 1825 NM Alkmaar

j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar;
aanmelden bij de redactie

Contributie 2019

Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 56,00 per jaar

Elk volgend gezinslid : € 41,00 per jaar

NTFU lid bij andere vereniging : € 26,00 per jaar

Jeugdleden t/m 17 jaar : € 22,50 per jaar

*Kijk regelmatig op onze website voor de actuele informatie van dit moment
en bij twijfel over het doorgaan van de tocht!*

Horeca Sportpaleis



Inhoud

40 ^e Jaargang nr 4, mei 2019	2
Kopy maand juni inleveren voor 20 mei.....	2
Contributie 2019.....	2
Inhoud.....	3
Stukje van de voorzitter – Hans.....	3
Alweer de 4 ^{de} zondagsrit 14 april 2019 - Truus	4
Prijzlijst clubkleding 2019	4
Verjaardagen mei/juni 2019	7
Almaria Victrix de Raid Pyreneeën – Frans	8
Eindelijk mooi weer – Klaas	11

Stukje van de voorzitter – Hans

Na de april maand staat de mei maand weer voor de deur, is daar nou zo iets bijzonders aan? Dat weet iedereen ondertussen wel, maar voor onze vereniging is het toch wel een maand op zich, er wordt namelijk op **zaterdag 11 mei** stilgestaan bij het feit dat we ons **40 jarig jubileum** vieren.

U heeft het allemaal kunnen lezen in de uitnodiging die u heeft ontvangen, plus dat het uitvoerig in de voorgaande edities van het clubblad heeft gestaan, maar voor degene die dat gemist hebben kijk even in het vorige clubblad voor de nodige informatie voor degene die zich hebben aangemeld. U ontvangt circa 4 mei via de mail het programma van de jubileum activiteiten.

De afgelopen maand was ondanks dat er vrij veel leden naar de Ronde van Vlaanderen waren, een goede opkomst bij de Noordkoptocht waarbij Ruud de eerste 20 km in een nieuw jasje had gestoken, niet naar iedereen zijn zin, maar ook volop lof, alom je kan het ook altijd niet iedereen naar zijn zin maken.

Op zaterdag 13 april reed de B ploeg sinds een aantal jaren als alternatief voor de Ronde van Noord Holland met een leuke lus naar Landsmeer circa 110 km.

Een aantal leden van de A ploeg vond dit geen slecht idee, zeker gezien de hoge inschrijfgelden die de RvNH rekent en dat op voor ons allemaal bekende wegen, kwamen we vorig seizoen om in navolging van de B groep een eigen route te maken deze moest dan wel net zo lang zijn als de RvNH.

En dat werd Almere- Haven 170 km, een heel mooie route vooral omgeving Blaricum prachtig natuurgebied, alleen viel dit jaar de temperatuur wat tegen, 0 graden bij vertrek en deze kwam niet hoger dan de 7 en een stevige strakke oostenwind. Maar gelukkig volop zon met maar 2 heel kleine hagel buitjes kwamen we vermoeid maar toch wel voldaan in Alkmaar aan.



Ook een compliment aan de B ploeg daar zitten toch echt wel een paar zeg maar overjarige veteranen bij, maar die gaan niets uit de weg en reden deze dag toch ook maar even 110 km, een knappe prestatie.

Ook hebben wij een NTFU bijeenkomst bezocht daarin kwamen een aantal punten naar voren waar we als vereniging alert op moeten zijn. Allereerst mocht er een ongeval met letsel plaats vinden, het zij alleen of in de groep, dit moet dan binnen 24 uur worden gemeld bij de NTFU, kijk voor meer info eens op hun website. Mocht er spontaan een aspirant lid zich melden om deel te nemen aan een van onze tochten, altijd vermelden dat niet leden voor eigen risico mee rijden, dit moet ook altijd vermeld worden in de stukjes naar de krant en sociaal media. Tevens mogen niet leden niet als wegkapitein functioneren en de toercommissie is verplicht al zijn tochten door te geven aan de NTFU.

Voor de komende maand staan er ook weer een paar leuke tochten op het programma o.a. de Duinrandtocht op 4 mei van Jack, waarvan de langste naar

Wassenaar voert en de Voorjaarsklassieker op 18 mei van Nico en Ruud.

Tevens ontvingen wij van de week bericht dat het Rondje Stelling waar wij de laatste jaren aan mee werken helaas vervalst. De organisatie van stichting Forza velo kampt met een te kort aan kader en daar bovenop kwam de mededeling dat de drijvende kracht Trudie Plomp is geconfronteerd met een ernstige ziekte reden genoeg om het rondje Stelling een jaartje uit te stellen.

Namens bestuur wensen wij u allemaal een mooie fietsmaand mei toe.

PS : Mocht u zich hebben aangemeld voor de jubileum activiteiten en voor 6 mei nog geen programma mail hebben ontvangen, trek dan even aan de bel dan gaat er iets fout of uw mail is niet binnen gekomen.

Alweer de 4de zondagsrit 14 april 2019 - Truus

Vanmorgen gefietst met de zondagsrit. De echte fietsers waren aanwezig. We waren maar met 8 man. Vorige week waren we maar liefst met 19 fietsers. Maar ik weet het wel hoor. Max Verstappen moest een wedstrijd rijden om 8 uur s 'morgens en ik vermoed dat er daarom wel fietsers waren thuis gebleven. De andere reden zal ongetwijfeld de kou geweest zijn. Het vroom om half 8 in de morgen 2 graden. Dan daarbij een koude oostenwind.

Een dag om maar niet zo héél ver van huis te gaan. Met een leuke omweg belanden we bij Bianca. En wat we nooit doen, we gingen aan de warme chocolademelk met slagroom.

Na de koffie stop zijn we met een klein ommetje naar huis gegaan.

Gisteren was de tocht naar Landsmeer, met Jan Dekker en Klaas Roos aan kop. Ook toen was het koud en was er nog wat nattigheid. Sinds ik Strava op mijn telefoon heb zie ik wat Jan gefietst heeft met de groep. De mannen fietsten dus 103 km. Ties die ook mee was is halverwege terug gegaan. Heel verstandig van Ties, want vanmorgen was hij alweer met ons mee.

Onze eerste zondagsrit was naar Sint Maarten, waar onderweg Sam pech kreeg. Zijn ketting brak. Gelukkig waren we in Warmenhuizen waar Sam zijn kinderen wonen. Lida is daar gauw naar toe gesnel, om haar schoonzoon te vragen Sam met de auto op te halen. En dat lukte ook. Ook die dag was het erg koud. De volgende zondag fietsten we naar Kolhorn. Daar zat de koffietent al vol. Maar als wij stoelen van het buitenterras mee naar binnen namen konden we daar toch aan de koffie.

En afgelopen week, we waren met 19 man gingen we naar Hoorn. Peter was al op verkenning geweest en had een leuke tent met een erge leuke serveerster gevonden. Daar waren we van harte welkom. Lekker buiten op het terras met het volle zonnetje. Marijke die s morgens bij de baan kwam was de enige die met blote benen fietste. Wij vonden dat allemaal nog veel te koud. Tijdens de koffie kreeg ze sommige mannen zo ver om hun lange broek uit te trekken. Zij had dan ook wel eerst gevraagd, Wie trekt zijn broek uit?? Het was inmiddels ook lekker warm geworden. Ik hoop dat het de komende tijd beter weer wordt want het leek vandaag wel winter. En nu op naar het 40 jarig bestaan.

Prijslijst clubkleding 2019

Shirt korte mouw	€ 33,00
Shirt lange mouw	€ 45,00
Broek kort met Zeem	€ 57,00
Broek kort zonder bretels met zeem	€ 57,00
Broek lang	€ 50,00
Broek lang zonder bretels	€ 50,00
Broek lang met zeem	€ 57,00
Herfstjack	€ 58,00
Winterjack	€ 73,00



Bestelmomenten 2019

- tot 6 augustus 2019

Afhaal adres is :

Theo Evers Tweewielercentrum De Hoef, Van Ostadelaan 264, Telefoon 072-5155740.

BIKE ACTION

ALKMAAR*

SPECIALIZED

VERHUISD

BIKE ACTION

ALKMAAR*

Contactgegevens

Bike Action Alkmaar B.V.
Korte Vondelstraat 8
1811 AE Alkmaar
Tel. 072-5152 684
info@bikeaction.nl

Openingstijden winkel

Maandag : 13.00-18.00 uur
Dinsdag : 09.00-18.00 uur
Woensdag : 09.00-18.00 uur
Donderdag : 09.00-21.00 uur
Vrijdag : 09.00-18.00 uur
Zaterdag : 09.00-17.00 uur
Zondag : gesloten



cannondale

VITTORIO FIETSEN

maatwerk fietsen

KLEDING & ACCESSOIRES

W.M. Dudokweg 13
1703 DA Heerhugowaard
T - 072-5712345
E - info@vittorio.nl
I - vittorio.nl

Naast ons eigen merk Vittorio verkopen we ook Riese & Müller, Merida, Colnago en VSF.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 t/m 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur

Ook voor de elektrische fiets (ook 45 km/h) bent u bij ons aan het juiste adres.

VITTORIO

RIESE & MÜLLER

vsf fahrradmanufaktur®

COLNAGO

MERIDA BIKES



KAANDORP

FIETSEN

Bekend adres. Bekend gezicht... John staat weer als vanouds voor u klaar!

Openingstijden

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 09:00 - 18:00
Woensdag : 09:00 - 18:00
Donderdag : 09:00 - 21:00
Vrijdag : 09:00 - 18:00
Zaterdag : 09:00 - 17:00

Zilverstraat 6
1811 DH ALKMAAR
Tel. 072-5823247

Toerprogramma Mei 2019

DATUM	NAAM VAN DE TOCHT	SO	AFSTAND	STARTTIJD	STEMPELTAFEL
ZA 04	DUINRANDTOCHT (korte versie)	GT	90 KM	8.00 /
ZA 04	DUINRANDTOCHT (Alkm-Wassenaar)	GT	145 KM	8.00	Jack N.
ZO 05	ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /
ZA 11	JUBILEUMVIERING				Het Bestuur
ZO 12	DE ZONDAGPLOEG - Moederdag	GT	NTB	9.00	Cees /
ZA 18	VOORJAARSKLASSIEKER	GT	160 KM	7.30	Ruud Bakker / Nico K.
ZA 18	VOORJAARSKLASSIEKER (kort)	GT	110 KM	8.00
ZO 19	DE ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /
ZO 26	DE ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /

Toerprogramma Juni 2019

DATUM	NAAM VAN DE TOCHT	SO	AFSTAND	STARTTIJD	STEMPELTAFEL
ZA 01	RONDJE MUIDEN	GT	110 KM	8.00 /
ZA 01	RONDJE NAARDEN	GT	180 KM	8.00	Robert/Willem/ Hans Bos
ZO 02	DE ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /
ZA 08	RIT ELDERS (Evt. Stavoren)	GT	NTB	NTB	
MA 10	2 ^{DE} PINKSTERDAGTOCHT	GT	NTB	9.00	Cees /
ZA 15	MARKERWAARDTOCHT	GT	185 KM	8.00	Robert/Willem Tolman
ZA 15	ENKHUIZERTOCHT	GT	110 KM	8.00 /
ZO 16	DE ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /
ZO 23	DE ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /
ZA 29	WIERINGERTOCHT	GT	140 KM	8.00	Hans Bos /
ZA 29	WIERINGERTOCHT (Kort: Z. Wielen)	GT	120 KM	8.00 /
ZO 30	DE ZONDAGPLOEG	GT	NTB	9.00	Cees /
ZA 22-30	COLLENTOCHT, 7 dagen Pyreneeën		720 km	18 cols, 100 uur	Ruud

Het bekende rondje Alkmaar - Wassenaar - Jack

Zaterdag 4 mei is weer het bekende rondje naar Wassenaar, ongeveer 145 km en terug via De Zilk. We moeten 2 keer de pont nemen, omdat de sluizen niet beschikbaar zijn. Tevens wordt er een kortere route gereden van ongeveer 90 km, die gaat richting Spaarnwoude en slaat dus af na Santpoort-Zuid.

De meeste mensen kennen de route uit hun hoofd, maar voor de duidelijkheid vermeld ik dat nog even. We gaan dus naar de pont van IJmuiden, hopelijk de pont van 9.10 uur, anders 20 minuten later, dus snel starten om 8.00 uur! Daarna richting Driehuis en Bloemendaal, waar we het kopje over rijden en naar Zandvoort over de boulevard. Verder via de duinen naar

Langevelderslag, via Noordwijk over de boulevard naar de duinen en Katwijk aan zee via de oversteek Oude Rijn. Weer de boulevard over naar Wassenaarse Slag, kruispunt oversteken en dan naar Paviljoen de Klip.

Daarna richting Haarlem volgen langs de Wassenaarseweg en de brug over de Oude Rijn, richting Rijnsburg. Vlak voor Voorhout is een nieuw viaduct geplaatst, dus aan het eind van de Rijnsburgerweg links aanhouden en onder het viaduct door naar rechts en dan linksaf de Heerenstraat in. Kan ook druk zijn in het centrum! De stad uit en dan linksaf naar de Gravendamsesweg en na spoorweg rechtsaf naar de Haarlemmer Trekvaart.

Via de Zilk, Aerdenhout en Overveen richting IJmuiden volgen naar de pont, die gaat het hele uur, 20 min. en 40 minuten. Dan de bekende route terug naar het Sportpaleis, veel succes en hopen op mooi weer!



Openingstijden

Maandags gesloten

Dinsdag t/m vrijdag

09:00 - 19:00 uur

Zaterdag: 9 :30 - 17:00 uur

— DÉ —
**ALKMAARSE
FIETSENWINKEL**

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR 072 - 5158538

“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden



Victorie wielsets hand gespaakt in Alkmaar!
Carbon velgen, eigen merk. Naven van DT Swiis, Hope, Dura ace of Campa Record
Carbon wielset Race of MTB vanaf 999 euro

Verjaardagen mei 2019

- 11 mei Leo Vermeulen
- 12 mei Peter Bras
- 16 mei Monique Andriessen
- 16 mei Robert Bakker
- 17 mei John van Mourik
- 18 mei Yolanda Kramer-v. Rhoon
- 23 mei Wim Deelen
- 30 mei Martijn Rouwen
- 31 mei Karel de Boorder
- 31 mei Marianne Thissen-Smits

Verjaardagen juni 2019

- 10 juni Ton Houtenbos
- 13 juni Gerard Hulsteijn
- 23 juni Jan Geert v.d. Bijl
- 25 juni Ferry Ronde
- 25 juni Truus de Maare
- 26 juni Dirk de Haan
- 28 juni Hans Bos
- 29 juni Ties de Groot
- 30 juni Rinke de Hoop
- 31 juni Ronald Roos



*Hierna volgt een verslag in twee delen van Frans Looijesteijn
betreffende de Pyreneeënrit in juni 2019, deel 2 volgt in juni 2019!*

Alcmaria Victrix stort zich in nieuw avontuur: de Raid Pyreneeën – Frans

De Pyreneeën vormen een bergketen op de grens van Spanje en Frankrijk. Twee derde deel ligt op Spaans grondgebied en de rest hoort bij Frankrijk.

Het is een van de mooiste bergketens in Europa en een paradijs voor natuurliefhebbers. Vooral de Franse Pyreneeën kenmerken zich door indrukwekkende landschappen met hoge bergen, groene valleien, diepe kloven, woeste rivieren en donkere bossen. Er komen veel zeldzame planten voor en ook wilde dieren zoals gieren, wilde katten, steenbokken, lynxen, marters, wolven en bruine beren.

Speciaal voor de fietsers is er de Raid Pyreneeën: een fietstocht die de gehele keten van west naar oost doorkruist: van de Golf van Biskaje naar de Middellandse Zee. Deze tocht hoort op de loodjeslijst te staan van elke wielervederfanaat.



De Raid Pyreneeën wordt al vanaf 1952 georganiseerd door de Cyclo Club Béarnais uit Pau en kan van 1 juni t/m 30 september worden gereden. De totale lengte bedraagt 720 km met maar liefst 11.000 hoogtemeters; alle dagen zijn dus rijkelijk voorzien van vals plat. De rit gaat langs vaste stempelpunten en moet binnen 100 uur worden afgelegd om in het bezit te komen van een medaille met certificaat.

Eind juni gaat een aantal leden van TC Alcmaria Victrix die uitdaging aan onder leiding van Ruud Bakker en Harm Schneider. Om de kans van slagen te vergroten, hebben zij een uiterst doeltreffende strategie ontwikkeld: “Op de vlakke stukken blijven we bij elkaar en in de bergen rijden we nooit alleen”. Het is voor de deelnemers een unieke gelegenheid om de beroemdste bergen van de Pyreneeën te overwinnen, inclusief monsters als Tourmalet en Aubisque. Voor de meesten geen eenvoudige opgave, maar het oogstrelende parcours en de adembenemende vergezichten zullen de (spier)pijn snel doen vergeten.



PROGRAMMA

Zaterdag 22 juni

Vertrek 's morgens heel vroeg uit Alkmaar en gaan in één ruk door naar Olhette (1350km). We komen tot rust in hotel Trabenia (route d'Olhette, 64310 Ascaïn), waar we twee nachten logeren.

Zondag 23 juni

We trekken er op uit voor een licht toertje om de 'zitbenen' kwijt te raken en de omgeving wat te verkennen.

We zijn in Frans-Baskenland, het deel van het vroegere Baskenland dat in Frankrijk ligt. Behalve Frans wordt er ook Baskisch gesproken. Maar anders dan in Spanje is het Baskisch in Frankrijk op geen enkele manier erkend, net zomin als andere regionale talen in dit land. Toch zijn er wel Baskischtalige en tweetalige scholen. Ook de bewegwijzering is steeds vaker tweetalig.

In de omgeving, op de grens met Spanje, ligt Col d'Ibardin. Vanaf Olhette is de klim ruim 5 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. (271 hoogtemeters). Vandaar via Bera (Spanje), Sare en Ascaïn weer naar huis; een rondje van 34 kilometer. Doen of liever naar het strand van Hendaye (14 kilometer)?

Als we het rondje maken, is het misschien wel leuk om in Sare koffie te drinken met een stuk 'Gateaux de Basque'. We zitten tenslotte in Baskenland.

Sare is een typisch Baskisch dorpje. De huizen zijn hier bijna allemaal wit met bordeauxrode of groene luiken. En net als elk ander dorpje in Baskenland heeft het ook een speelveldje voor *Pelota vasca*; een sport die het meeste lijkt op een combinatie van het Friese kaatsen en squash. Het wordt gespeeld met de blote hand, met een racket of met een kleine gebogen mand aan een handschoen. In Baskenland is het heel populair.

Maandag 24 juni van Hendaye naar Izeste (185 km met 2000 hm)

We staan vroeg op, want om 9.00 uur moeten we klaar zijn voor de eerste serieuze rit. Die begint gelukkig rustig met de Col de St. Ignace, gevolgd door de Col de Pinodieta en de iets pittigere Col d'Ossau. Het is slechts een voorproefje voor wat ons de komende dagen te wachten staat. Onze kaart laten we stempelen in Espelette en Tardets.

De hutjes van op elkaar gestapelde stenen die we onderweg zien, zijn oude schuilhutten voor herders. Hoger in de bergen zijn ze meestal groter, omdat die ook werden gebruikt voor een langer verblijf in de zomermaanden. In sommige *cabanes*, want zo heten ze hier in de Pyreneeën, werd ook kaas gemaakt.

De dag eindigen we vlak met als afsluiting voor de liefhebbers de Col de Marie Blanche. De klim is kort maar hevig. Via een mooie en vooral rustige weg door het bos gaan we naar de top met slotkilometers van 13-14%. Menig jong talent is hier ruw in de knop gebroken.

In het mooie dal van de Ossau ligt het dorpje Izeste en daar is voor ons de Auberge de la Vallée d'Ossau geboekt (2, route d'Ossau, 64260 Izeste).





Dinsdag 25 juni van Izeste naar Sainte-Marie-de-Campan (120 km met 3550 hm).

Vandaag staat een echte Tour-etappe op het programma en ook nog eens de koninginnenrit. We maken kennis met een keten van bergen die bekend staat als de 'Cirkel des doods', een soort Bermudadriehoek maar dan op het land. Niet voor niets huist hier een grote kolonie vale gieren.

Voor de beklimming van de Aubisque via de D918 (<http://thecolcollective.com/col-collection/col/Aubisque-from-Laruns>) is een echte kuitenbijter, met maar liefst vier stukken van 12% en een uitschieter van 17,3% op 4 km van de top. Het is maar een stukje van 200 meter, maar let op want hier begint de koers en worden de jongens van de mannen gescheiden!

In het eerste deel van de afdaling ligt de plaquette ter nagedachtenis aan *good old* Wim van Est, die hier op 17 juli 1951 vanaf de toen nog onverharde weg ettelijke tientallen meters naar beneden is gevallen ("Zeventig meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep"). Een paar meter meer naar links of rechts en zijn val was destijds niet gebroken door het schaars aanwezige struikgewas. We stoppen hier even en beginnen dan vrijwel direct aan de Col du Soulor. De dag sluiten we af met de mythische Col du Tourmalet, ook weer via de D918 (<http://thecolcollective.com/col-collection/col/col-du-tourmalet>).

We overnachten in Sainte-Marie-de-Campan (Hotel des Deux Cols, 65710 Sainte Marie-de-Campan). Dit dorpje kreeg in 1913 nationale bekendheid dankzij Eugène Christophe. Als deelnemer aan de Tour van 1913 braken zowel zijn voor- als achtervork toen hij bijna de top van Tourmalet had bereikt. Na 14 kilometer wandelen met de restanten van zijn fiets aan de hand, arriveerde hij bij de plaatselijke smederij en moest daar zelf zijn fiets herstellen. Hulp was immers verboden.

Hij deed er drie uur over en kreeg hij ook nog drie strafminuten omdat een van de smidsjongens de blaasbalg had bediend. Hij kon verder, maar zijn kansen op de overwinning waren natuurlijk weg. Ter nagedachtenis is bij de kerk een pleintje naar hem vernoemd. Ook staat er tegenwoordig een standbeeld van Eugène, zwaaiend met een voorvork.



Eindelijk mooi weer! - Klaas

Eind februari mochten we al even van het voorjaar proeven, daarna werd het weer koud en winderig. Tijdens de alternatieve ronde van Noord-Holland van 13 april werd ik zelfs nog getraakteerd op een hagelbui. Iedereen reed nog in volledig wintertenuue. In de week daarop schoot de temperatuur omhoog en vrijdagavond kregen we van Henk via de app het bevel om de volgende morgen 20 april in korte broek te verschijnen. Inderdaad verschenen de meesten in korte broek. Yolanda en Ties vertrouwden het nog niet helemaal en hadden de driekwartsbroek aan. In ieder geval, bij iedereen waren de kuiten bloot. Hoe ziet dat er uit na de winter?

Bleek, heel bleek, behalve die van Jack, daar zat nog een Indonesisch kleurtje op. Het windje was noordoost en dan is Medemblik een logische keuze. Rob en Jan gingen voorop en via de bekende route langs de Koggenrandweg naar Medemblik. Uiteraard houden we bij tegenwind onze "beschermd" renners, Ties en Aart in de luwte. Bij de brug moesten we even wachten en daar kwam Yolanda op het idee om aan een vergelijkend wetenschappelijk onderzoek te beginnen. Onze witte pootjes moesten op de foto. Bij de Kwikkel was het al gezellig druk op het terras en na het bakkie was het zover. Bert, die toevalligerwijs ook mee was, moest de foto maken, hij mocht van Yolanda niet op de foto, want: "Jij bent er haast toch nooit bij". We werden met z'n elven keurig op een rijtje gezet en het resultaat zie je hieronder.



Aan het einde van het seizoen zal er nog een foto gemaakt worden en dan kunnen we de kleur vergelijken.

Als het goed is, zit er dan wat meer kleur op. En dan nu de kijkersvraag: "Welke benen horen bij wie? Degene, die het goed raadt, mag gratis en voor niks een keertje op kop rijden. In ieder geval aan het einde van de dag kon ik verschil tussen bedekt en onbedekt al een klein beetje zien.

Aangezien Henk 's middags moest biljarten stapte hij al na één bakkie al weer op de fiets om via de kortste weg terug te gaan. Zijn plaats werd ingenomen door Peter Does, die vlak na ons in z'n eentje aan kwam fietsen. Na de koffie is hij gezellig met ons mee terug gefietst. Het was mooi weer, dus reden Rob en Jan niet via Hauwert terug, maar staken dwars over. Na het fotomomentje vervolgden we onze weg en via Zwaagdijk, Hoogkarspel en via het mooiste dorp van Westfriesland, Oosterleek belanden we op de Zuiderdijk. Onderweg konden we genieten van de bloeiende bollenvelden en fruitbomen. Vanaf Medemblik hadden we het windje in de rug, dus het tempo zat er lekker in. Ties heeft de hele winter een beetje gekwakkeld met fietsen. Soms kon hij mee en soms haakte hij, heel verstandig al eerder af. Het heeft geen zin om je helemaal stuk te rijden. Nu was hij naar eigen zeggen: "Zeer tevreden over zijn rijden. Ik ben verbaasd over mezelf". Op de Zuiderdijk ging Bert de groep voorbij om een paar foto's te maken. Hierop kwamen Ties en Aart naar voren om de kop even over te nemen. Hieronder zie je dus 180 jaar op kop rijden, geweldig toch?



Na dit intermezzo vervolgeden weer onder leiding van Jan en Rob onze weg. Dwars door Hoorn en door de Mijzen en de Schermer weer op huis aan. Hieronder zie je onze rit in één overzichtje samengevat. De blauwe lijn geeft een keurige gelijkmatige snelheid aan. Voor de wind uiteraard iets sneller en dan aan het eind, dat rare piekje..

Dat was het einde van de Noordervaart, waar nog even een eindsprintje werd ingezet. Dat heb je aan het eind van de winter. Opa moet nog eens proberen of hij er nog een sprintje uit kan persen. Bij het tunneltje ging ieder zijns weegs en ik ben met Ties rustig naar huis gereden. Einde van een prachtige rit.



Klaas Roos

*Bianca's
Gewoon gezellig*



Voor een lekker kopje koffie, een punt zelfgemaakt appelgebak of gewoon een lekkere lunch. Tevens verzorgt Bianca's het hele jaar door overheerlijke hapjes. **Zeer scherp geprijsd: 40 stuks voor € 15,-**
Zie www.brasseriebianca.nl voor meer informatie.

Dorpsstraat 2 | 1842 GV Oterleek
T 072 888 1600 | M 06 39141668
E bmpronk@quicknet.nl
www.brasseriebianca.nl



TWEEWIELERCENTRUM
DE HOEF

Van Ostadelaan 264
1816 JG- Alkmaar
Tel. 072-5155740



KENSO bv

Schoonmaak en Dienstverlening

Onderhoud van kantoren, scholen en flats
Glazenwasserij en gevelreiniging

Margadantstraat 40, 1976 DN IJmuiden;
tel. 0255-521189

**SNEL RIJDEN!
WIJ LEVEREN
VAAK UIT
VOORRAAD**



Berenkoog 2, Alkmaar, 072 520 88 98
klaverautogroep.nl

**KWALITEIT IS
EEN KEUZE**



**Autoschade Herstel
Roos Alkmaar**

Robbenkoog 23, Alkmaar, 072 562 22 10
autoschaderooos.nl



Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

Mooi en goed materiaal én perfect afgesteld is de basis voor elke goede prestatie.

Dit doen we in 2015 al ruim 30 jaar. Dus kom eens naar onze winkel en maak kennis met ons uitgebreide assortiment!

Tot ziens in Petten

A Bike Behind The "Dijk"

Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042



Stap vrijblijvend even binnen. Uw **Reparatie** is bij ons in goede handen !



Café restaurant **DE WOESTE HOOGTE**

Provinciale weg (naast de jachthaven)
Bovenkarspel
Telefoon 0228-511431
www.dewoestehoogte.com

Geopend vanaf 09.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur
Dinsdags gesloten

IMMING BIKES

DE FIETSENSPECIALZAAK
IN EGMOND-BINNEN

HET OFFICIËLE DEALERSCHAP
VAN DE ROSA EN BEONE
EN HET EIGEN MERK
IMMING BIKES

VOOR ELKE BEURS IS ER EEN FIETS



VOOR UW AANKOOP,
ONDERHOUD EN REPARATIES
VAN UW
RACEFIETS,
MOUNTAINBIKE,
OF BAANFIETS,
BENT U BIJ
IMMING BIKES
OP HET GOEDE ADRES.
KWALITEIT, SERVICE EN
DESKUNDIGHEID STAAN BIJ
ONS VOOROP.



IMMING BIKES, Herenweg 58c, 1935 AG EGMOND-BINNEN

Tel/Fax: 072-5062001, www.immingbikes.nl

Openingstijden: ma-di-do-vr van 13:30 tot 20:00 uur
zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur

